



**Officiële uitgesproken tekst bij uitreiking Commandeurschap in de orde van de zilveren pee aan Peter Geven, d.d. 09-02-2018**

**Beste Peter,**

Jij stelde ons een vraag met het verzoek om daar op een carnavaleske manier op te antwoorden. Nu sta jij hier en krijg je antwoord op de vraag waarom er in Dongen toch zoveel wordt gesproken over Peeënland terwijl we toch echt 't Peeënrijk zijn. Peter, ik ben speciaal voor jou in de geschiedenis gedoken. In onze carnavalsgeschiedenis worden er maar liefst 3 benamingen gebruikt: in 1960 spreekt men van Peeënstad, in 1961 spreekt men van 't Peeënrijk. Later, we zijn dan in de jaren 70, kom je echter ook de naam Peeënlaand tegen. Het toegangskaartje van de sauwel van 1972 geeft toegang veur de Peejelaandse sauwelavond; de eerste winnaar van ut Grand gala du Pee had in zijn refrein Peejelaand viert weer carnaval en in de teksten van de lokale media wordt het ook veel gebruikt. Peeënstad hoor je nooit meer, maar Peejeland en Peeënrijk wordt dus al heel lang door elkaar gebruikt. Maar zoals onze hofschrijver jou al mailde: Peejelaand is Hoeven en wij zijn 't Peeënrijk. Het wordt nu vooral gebruikt in liedjes omdat Peejelaand nu eenmaal lekkerder meebliert dan het iets sjiekere Peeënrijk. Zo, dat is dat Peter, een fijne avond nog!

Nee Peter, zo snel kom je er niet vanaf! Jij dacht toch niet dat ik je daarvoor het podium zou laten betreden. Want we gaan ECHT iets bijzonders doen. Want jouw jubilerende vereniging de Pretboys heeft jou voorgedragen voor een onderscheiding.

Peter, jij bent al 43 jaar lid van de Pretboys en je hebt je op allerlei manieren ingezet voor de vereniging, maar ook voor het Dongens carnaval. Je bent begonnen als jong broekie in 1975 in navolging van je zwager Ad van Pelt en diens vrouw Anki van Pelt, bij de vereniging.

Je bent bijna vanaf het eerste begin in het bestuur gekomen en hebt verschillende functies bekleed. Van gewoon bestuurslid tot secretaris tot penningmeester. Je bent vanaf het begin heel actief geweest met allerlei ideeën voor bijvoorbeeld de tour de frats, de optocht, de ellufkamp, het korte broekenbal, enz. Je grootste passie was toch wel het Gehandicaptten carnaval wat je 37 jaar samen met Ad en later met voorzitter Cees van Wanrooij en de hulp van de andere leden mee georganiseerd hebt. Geen moeite was te veel om de beste artiesten naar Dongen te krijgen. Jij zorgde ervoor dat de avond echt voor de gehandicaptten was. Ook was je een fanatieke collectant die al die jaren



meedong om het opperschooierschap. Wie het meeste ophaalde werd benoemd tot opperschooier.

Daarnaast regelde jij via jouw werkgever veel sponsoring voor deze mooie avond. Ieder jaar waren er dozen vol met presentjes om bij de deur aan de gehandicapten te geven. Pennen, buttons, sleutelhangers, om maar wat te noemen.

Ook tijdens de avond regelde jij via zijn werkgever AH, worstenbrood en appelflappen voor de gasten.

Na zo'n 8 jaar pakte jij ook het presenteren van de gehandicaptenavond op. Je hebt in deze periode menig prins en zijn gevolg mogen verwelkomen. Ook de winnaar van het songfestival uitnodigen was 1 van jouw ideeën. Dit presenteren heb jij dus ook zo'n 29 jaar gedaan.

Je bent ook nog steeds bij alle CV vergaderingen aanwezig. Daar worden regelmatig ook ludieke plannetjes gesmeed, zoals een halve jaarorde voor Jan en Leo.

Bij de bijzondere raadsvergadering hebben de Pretboys nu een soort van eet/drinktafel, waarvoor jij ook weer verantwoordelijk bent, en de versnaperingen regel jij dan ook graag. Van kaas tot worst en gekookte eieren.

Peter, jij bent een echt carnavalsmens in hart en nieren. Hiervoor ben jij al diverse keren onderscheiden. Het doet mij dan ook deugd dat wij als Stichting de Peeënstekers unaniem hebben besloten om jou zo direct te gaan benoemen tot Commandeur in de orde van de zilveren pee.