



## **Officiële uitgesproken tekst bij uitreiking Commandeurschap in de orde van de zilveren pee aan John Blous,**

**d.d. 09-02-2018**

### **John Blous (en Colinda)**

Carnavalvierend Dongen kende jou al als lid van CV Schuimsnuivers (zonder de!). Je was in beeld bij Stichting de Peeënstekers en jij bent de veroorzaker van het feit dat wanneer je als man lid was van CV Schuimsnuivers, dat je dan bijna automatisch in beeld was om lid te worden van de raad van elf. Want veel van jouw carnavalsmaten hebben later de overstap gemaakt naar onze geliefde stichting.

Op 11-11-2001 werd je gepresenteerd als nieuw raadslid in de Cammeleur in het 44<sup>ste</sup> jaar van de Stichting en je was 5 jaar lang actief voor de Peeënstekers. In je eerste jaar kreeg je meteen 4 commissies in je portefeuille: kapellenoverleg, inrichting en versiering, ouderenmiddag en de Kinderkommissie. Niet de minste commissies dus. Bij de KK ben jij jouw gehele stichtingsperiode blijven hangen. Eerst als "tweede man", naast Eric Ermes en later ben jij voorzitter geworden van de KK. Na wat navraag en research (jawel) te hebben gedaan, was iedereen unaniem erover eens dat je een echte doener was, iemand die van aanpakken wist. Niet lullen, maar poetsen. Je kon dan ook je ei goed kwijt bij het bouwen van de jeugdprinsenwagen. Je zorgde voor het materiaal en je had er goed het oog in wat er nog moest gebeuren aan de wagen en hoe je dat het handigste kon aanpakken. Bij de Stichting fungeerde je als uitsmijter. Die taak ligt nu alleen bij het Opperloof, maar blijkbaar bleven ze ook toen al te lang hangen als het ergens gezellig was. Jij dirigeerde iedereen op tijd naar buiten. Eemaal buiten zorgde jij ook voor de veiligheid van de Prins en zijn gevolg. Jouw plek was voor of achteraan in de stoet, zodat iedereen zo veilig mogelijk over straat kon. En als er maar een automobilist waagde om er te asociaal voorbij te willen komen, dan was je ook niet te beroerd om het de bestuurder te laten weten. Zo heb jij eens een auto een flinke schop verkocht en gezien jouw stalen neuzen in je schoenen, moet er in die auto een flinke deuk hebben gezeten. Ook zorgde jij voor de veiligheid van de hofkapel. Als het druk was in de kroeg, dan zorgde jij ervoor dat ze veilig konden spelen. Want een mondstuk door je lip, daar word je helemaal niet blij van!

Na jouw stichtingstijd ben jij je blijven inzetten voor de carnaval. Je werd lid van de vereniging der veteranen en ging al snel, als één van de eerste nieuwelingen in het 'oude' bestuur. Je ging ook uitstapjes regelen voor deze club en je bent pas sinds kort uit het bestuur vanwege je drukke werkzaamheden als coach. Daarnaast ben je nu nog lid van de commissie 't Grote Veurspel en zorg jij er ook voor dat, samen met de commissie buitenversiering, het centrum groen/oranje kleurt. Het blijft een schitterend gezicht als de lantaarnpalen weer volhangen met die mooie versierselen.



Beste John, je bent al heel wat jaren actief in de Dongense carnaval. Voor al die jaren zijn wij jou heel dankbaar. Je krijgt zo direct het commandeurschap opgespeld, een onderscheiding die jan van harte toekomt vanwege jou inzet voor het openbare carnaval in ons schon en onvolpreze Peeënrijk.